

# SCHADUWEN VAN GOD, EEN ANDER CHRISTELIJK GELUID

Auteur: Teun van de Steeg

Wat betekent het tegenwoordig om te geloven? Wat is mijn verantwoordelijkheid en wat vraagt Jezus Christus van mij? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is heel erg aansprekend. Een twijfelachtige gelovige krijgt in de ogen van de joden destijds, het zegel van Gods liefde ten koste van een Leviet en een priester. Zou het voor Jezus hebben uitgemaakt of de barmhartige Samaritaan een christen was, een moslim of zelfs een atheïst? Voor een christen is het geloof alles, maar voor Jezus kan het geloof ook een middel zijn om je achter te verschuilen...



**Schaduwen van God** zijn al die zaken, dingen en gebeurtenissen waarbij het kwade wordt omgezet naar het goede en we het overstijgende ervaren van de dingen om ons heen. Schaduwen van God zijn overal: *in kunst, muziek, sport en spel, wetten en getallen, natuur, geloof, hoop, liefde, mensen, humor, stilte*, ja zelfs in een eenvoudige *waterdruppel* kunnen we iets herkennen van een schaduw van God. God is overal mits we dat willen inzien. Voor de één is God een mirakel, voor de ander een vader of moeder en weer voor de ander een mooie droom of een uitgekomen wens. Voor nog een ander is God in muziek, in een feest of misschien zelfs in droefheid, in troost. Is God op de markt, in de straten, op het voetbalveld?

In het boek kunt u er over lezen en u laten inspireren God te zien overal waar het goede zegeviert en we het overstijgende waarnemen.

Het boek kost slechts EUR 12,<sup>95</sup> exclusief portokosten (EUR 2,<sup>50</sup>) en is te bestellen via de website: [www.TeunvandeSteeg.nl](http://www.TeunvandeSteeg.nl) of door een mail te sturen naar [TvandeSteeg@tiscali.nl](mailto:TvandeSteeg@tiscali.nl)

*De netto opbrengst (EUR 6) van het boek gaat naar een project van Kerk in Actie: Myanmar, kinderen in de knel, (de andere kosten zijn productiekosten). Op de achterzijde van deze folder vindt u uitgebreide informatie over dit project.*

*Bezoekt u ook eens de website van Kerk in Actie [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl).*

Drs. Teun van de Steeg studeerde muziek (conservatorium Enschede en Arnhem) en filosofie aan universiteit van Utrecht. In het dagelijks leven is hij docent muziek, filosofie en kerkmusicus.



# Project van KERK IN ACTIE van de PKN kerken in Nederland:

Land: Myanmar

Programma: Kinderen in de knel

Werkveld: Kinderen en jongeren

Nodig: EUR 60.000

*Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. In 2010 waren er meer dan 150.000 vluchtelingen in Mae Sot en in het Pho Phra district van de provincie Tak. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. Zonder zaken als onderwijs, goede huisvesting en gezondheidszorg hebben de kinderen weinig kans op een goede toekomst. Hun basismensenrechten komen in het gedrang. De Mae Tao Clinic (MTC) onderneemt actie hiertegen.*



In 2005 heeft de regering van Thailand een wet aangenomen waarin staat dat alle kinderen die in Thailand leven toegang tot onderwijs moeten krijgen, ongeacht ras, nationaliteit of wettelijke status. Jammer genoeg lukt het nog niet altijd om migrantenkinderen onderwijs te laten volgen. Dit komt bijvoorbeeld omdat de kinderen geen geboortebewijzen hebben, of door de kosten, vervoersproblemen, taalbarrières of stigmatisatie niet naar school kunnen.

De MTC en veel andere nationale en internationale organisaties hebben migrantenscholen opgericht om het groeiend aantal kinderen in het gebied op te vangen. Er zijn nu 61 scholen voor ongeveer 10.800 kinderen. Dat is nog veel te weinig want er wordt geschat dat er zo'n 30.000 Myanmarese kinderen in het gebied zijn.

Vanaf 1995 geeft de Mae Tao Clinic (MTC) al onderwijs aan kinderen die uit Myanmar komen en in het Mae Sot gebied verblijven. Het kinderbeschermings-programma was oorspronkelijk een ad hoc project om problemen op te lossen waar die zich voordeden. Uiteindelijk groeide het uit tot een totaalprogramma waarin alle problemen gezamenlijk aangepakt werden. Het ging om zaken als voedsel, gezondheid en onderdak. De volgende stap was dat de Mae Tao Clinic onderwijs ging verzorgen, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. Om dit te kunnen doen moet er een sterk ondersteunend en beschermend netwerk zijn. Daarbij zijn zaken als geboorteregistratie, kinderbescherming en psychosociale ondersteuning van groot belang. Ook hier werd dus aandacht aan besteed. Op deze manier wordt nog steeds gewerkt. Het geld dat voor dit project gewonnen wordt komt voornamelijk ten goede aan het onderwijs en aan voedselvoorziening.

